



Nieuwsbrief Jacob & Janneke van den Bogerd

“Maar in die tijd zal de God van de hemel een koninkrijk stichten dat nooit vernietigd zal worden. Het zal nooit door een ander koninkrijk overwonnen worden, het zal al die koninkrijken verpletteren en er een einde aan maken. Maar zelf zal dat koninkrijk voor eeuwig bestaan. (...) dat koninkrijk zal ontstaan zonder dat een mens dat doet.”
Daniel 2: 44 en 45

De eerste week (6 tot 10 juli) van de zomervakantie hebben we onze jaarlijkse Lichtweek, met kidsclub, sportdag en buurt BBQ. We kijken er erg naar uit!

We zijn nog hard op zoek naar vrijwilligers voor o.a. kinderoppas, BBQ en kinderclub.

Welkom!

Geachte heer Houweling ECM beheerder,

Dwars door alles heen gaat God door met het stichten van Zijn Koninkrijk, zoals de tekst zegt. Dat is een bemoediging in het uitdragen van het Koninkrijk in deze diep geseclariseerde wereld. Waar het soms lijkt alsof ‘het andere koninkrijk’ de overhand heeft. Dankbaar voor Gods onwankelbare trouw aan Zijn beloften en Koninkrijk!



Dankbaar voor ons TFT die veel regelt achter de schermen!



Dankbaar voor ECM, opbouwende contacten en steun!

Terwijl ik dit schrijf kom ik net terug van Bijbelles met een vriendin. Jehova getuigen boden haar aan de deur een Bijbel aan. “Die Bijbel wil ik wel maar de Bijbelles kan ik wel van een vriendin krijgen.” had ze hen verteld. En zo kwam ze bij mij. Ik ken haar van zwaaien, ze woonde verderop in de straat. Later kwam ik haar tegen op de sportschool, en vanaf het begin merkte ik dat God haar op het oog had. We hebben veel samen gereden naar de sportschool, toen ze op het punt stond te gaan scheiden, hebben we samen gebeden in de auto en er is een wonder gebeurd. Ze heeft haar man vergeven en het huwelijk is herstelt. Ze ziet dit zelf ook als ‘Goddelijke interventie’. En nu leest ze de Bijbel, ze is zo nieuwsgierig en benieuwd naar wie God is en wat er in de Bijbel staat, heel bijzonder om mee te maken. Verwikkeld in allerlei bizarre ‘reïncarnatie theorieën’, nachtmerries en vast nog veel meer, heeft ze veel gebed nodig en een aanraking van God Zelf.

Verdrietig word ik van een vriendin, ze is een keer erg geraakt toen ik voor haar bad, maar heeft een ‘boedistische ervaring’ gehad op reis in Bali. Toch blijft ze nieuwsgierig naar wat mij drijft. God is sterker, Hij zal andere koninkrijken verpletteren.

Jacob heeft een week gewerkt aan het huis van vrienden. Het is een gezin van een vriendje van Judah. De vader is Italiaan en Jacob heeft met hem samen geklust aan zijn huis. We hebben al langer goed contact met hen. Kunnen vooral nog ons leven delen en hier en daar wat zaaien. Ook aan hen merken we open contact en nieuwsgierigheid.

Bij andere ouders van een klasgenootje hebben we laatst gegeten. Moeder had een tattoo met Bijbeltekst, waar een heel verhaal van teleurstelling in de kerk achter schuilde, inmiddels gelooft ze meer in ‘het goede in jezelf’. Ze vroeg ons te bidden voor het eten, daarna zei het klasgenootje: “Wat jij net deed hè, is praten met God. Eigenlijk moeten we dat allemaal om de beurt doen”. Moeder vertelde hoe hij, na één van de keren dat hij op de kinderclub van Licht! was geweest, ging bidden en overvloedige dankbaarheid in zijn gebed. Dat had hen zichtbaar wat gedaan. Ons ook 😊



Dankbaar voor onze jongens, ze leren ons zoveel!



Dankbaar voor zoveel gelegenheden om te zaaien!

Verder zijn we hard aan het Italiaans leren. Elke dag proberen we minimaal een halfuur hieraan te besteden, na de zomervakantie zal onze lerares ook Judah en Jezra Italiaans gaan geven. Door dit frequente contact met haar merken we dat haar vertrouwen naar ons, maar ook naar Licht! groeit, ze komt zelfs op de brunch! Het is best pittig om een nieuwe taal te leren en dit te combineren met alles wat we al doen.

Komende zomervakantie hopen we voor 2,5 naar Italië te gaan. Ook een aantal dagen naar Verona om de jongens vertrouwd te maken met een aantal speeltuintjes etc. in de stad. En ook hopen we naar wat huizen te kijken. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om komend jaar alvast iets te kunnen kopen. Hiervoor moeten we ons klushuis ook afmaken en in de verkoop zetten. Dit zijn grote en spannende dingen. Willen jullie voor ons bidden in dit enorme proces van emigreren?

Hartelijke groet, Jacob, Janneke en de kids

[Lees meer over onze visie voor Italië](#)

[Doneer nu](#) 