

'Omdat ik inmiddels 'besmet' ben geraakt met het 'zendingvirus' besloot ik om de eerste vier à vijf weken te gebruiken om met verschillende zendingsorganisatie in Nederland te gaan praten'



Lieve familie en vrienden,

Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf realiseer ik me dat ik alweer bijna twee maanden in Deventer woon nu. In deze nieuwsbrief zal ik u proberen een inkijkje te geven in hoe ik afgelopen zomer Gods leiding heb ervaren en ik uiteindelijk uitgekomen ben in Deventer.

Periode in het buitenland

Na een periode van twee jaar in het buitenland, anderhalf bijbelschool in Zweden en daarna drie maanden zendingsreis in India, ben ik eind mei weer teruggekomen in Nederland. In deze twee jaren heeft God mij veranderd en heb ik mogen ervaren dat God door mij heen ook de levens van andere mensen heeft aangeraakt (zie mijn blog: dennisvangaalen.waarbenjij.nu).

En tot mijn verbazing ging God in India tot mij spreken over Nederland en de West-Europese cultuur. Want als je in India bent dan merk je één ding heel snel bij alle Indiërs: ze zijn ervan overtuigd dat ze het in het leven niet alleen kunnen. Vrijwel iedereen in India gelooft dat er een god is en dat ze god nodig hebben. Helaas geldt nog voor veel Indiërs dat ze zich dan niet wenden tot de God van de Bijbel, maar ze weten in ieder geval zeker dat ze god nodig hebben. En God begon hierover tot mij te spreken, ik ervaaarde dat God zei: *"In Nederland, en dat geldt uiteraard voor heel West-Europa, denken mensen dat ze zonder Mij kunnen. Dat ze zelf God zijn. En ik heb mensen nodig die over Mij vertellen en van mij getuigen en jij begrijpt hen, want jij kent de cultuur en je begrijpt hoe zij denken."*

Dit verbaasde mij echt, dat God ervoor koos om tot mij te spreken over Nederland terwijl ik in India was. Gods wegen zijn inderdaad ondoorgrondelijk!



In actie voor ECM

Afgelopen zomer

Ik had aan de hand van een eerder Woord van God, dat ik al voor mijn periode in Zweden had ontvangen, gepland om na twee jaar weer terug te keren naar Nederland. Maar nu had ik hier dus opnieuw bevestiging van ontvangen door dit tweede Woord van God.

En dus heb ik eind mei afscheid genomen van mijn vrienden en bekenden in Zweden en ben ik weer teruggekeerd naar Nederland. En na twee tot drie3 weken gebruikt te hebben om familie en vrienden weer op te zoeken en weer een beetje te 'landen' in Nederland, ben ik gestart met het zoeken van een antwoord op de vraag: 'Wat nu?'.

Omdat ik inmiddels 'besmet' ben geraakt met het 'zendingvirus' besloot ik om de eerste vier à vijf weken te gebruiken om met verschillende zendingsorganisatie in Nederland te gaan praten om God de kans te geven om een deur voor mij te openen. In deze periode heb ik ook voorstellen gekregen om opnieuw uitgezonden te worden buiten Nederland of zelfs weer opnieuw buiten Europa. Maar toen ik al deze posities in gebed bracht ervaaarde ik eigenlijk iedere keer opnieuw niet Gods leiding en bevestiging hierin. Totdat ik in gesprek kwam met European Christian Mission (ECM).

European Christian Mission (ECM)

European Christian Mission (ECM) is een organisatie die zendingswerkers traint om binnen het protestants-evangelische netwerk van ECM uitgezonden te worden naar landen in Europa. Zij worden betrokken bij sociale projecten, bij ondernemers-netwerken of bij gemeentestichting om daar meer van Gods Koninkrijk zichtbaar te laten worden door hun werk, onderneming en/of bediening. Vraag gerust eens na of zie voor meer info: www.ecmnederland.nl.

En één belangrijk ding wat ik gemeen heb met ECM is dat zowel ECM als ik geloven dat het evangelie van Jezus Christus het antwoord is op de vragen en noden van het hedendaagse Europa! En dus ben ik enorm blij en dankbaar dat ik nu alweer ruim een maand bij ECM aan het werk ben als versterking van het kantoor team in Deventer, bestaande uit vier collegae + een handjevol vrijwilligers, als relatiebeheerder. In deze functie mag ik mensen enthousiast gaan maken voor zending binnen Europa en samen met hen nadenken over hoe wij allemaal hier ook zelf een rol in kunnen gaan vervullen.

nieuwsbrief

European Christian Mission
november 2015

DENNIS van GAALEN IN NEDERLAND

Europa verlangt antwoorden

Eén belangrijk ding wat ik gemeen heb met ECM is dat zowel ECM als ik geloven dat het evangelie van Jezus Christus het antwoord is op de vragen en noden van het hedendaagse Europa!

Getuigenis van Gods leiding

Eerlijk gezegd kende ik de organisatie ECM niet voordat ik hen vond op internet in de periode dat ik aan het oriënteren was op werken in de zending in Nederland. Toen ik de website had bekeken ervaarde ik wel een 'klik' en besloot ik om een interesseformulier in te vullen op de website van ECM. In het eerste gesprek dat ik met European Christian Mission (ECM) had bleek dat op exact hetzelfde moment dat mijn interesseformulier binnenkwam ECM net had besloten om in de toekomst op zoek te gaan naar versterking van het kantoorteam.

In de twee weken na dit eerste gesprek ervaarde ik rust zodra ik erover nadacht of voor bad of God misschien wilde dat ik verdere stappen zou zetten in de richting van samenwerking met ECM. En dus besloot ik om drie weken later opnieuw naar Deventer af te reizen om een tweede gesprek met ECM te hebben om meer gedetailleerd te spreken over de beschikbare functie van relatiebeheerder. Toen bleek dat deze functie twee dagen in de week zou zijn en dat ik daarnaast misschien ook actief zou kunnen zijn bij een evangelisatieproject wat ECM in Deventer heeft. Dit was voor mij opnieuw een bevestiging van God, want ik verlang ernaar ook praktisch bezig te zijn met evangelisatie. Om een lang verhaal kort te maken hieronder een lijstje van overige zaken die ik als bevestigingen heb ervaren om te gaan werken bij ECM:

- op bijzondere wijze vond ik binnen vijf weken na het tweede gesprek bij ECM een tweede parttime baan bij een accountantskantoor;
- ook vond ik binnen vijf weken een kamer in Deventer;
- de vacatures waarop ik in Friesland reageerde, werden allemaal niks.

Mede door bovenstaande bevestigingen en door de gesprekken die ik met mensen had over deze zaken, ging ik meer en meer Gods hand hierin zien en nu heb ik het inmiddels prima naar mijn zin bij ECM en in Deventer

Gods rijke zegen gewenst en groetjes,

Dennis van Gaalen



één van de 115 huisbezoeken in twee weken in het dorp 'Ujuda' in India

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons.

Dennis van Gaalen is financieel afhankelijk van giften. Je kunt haar steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of op: IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds Bonk"

ECM-Nederland - Postbus 861
7400 AW Deventer - Nederland
0570-637537

ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl



ecm

het Evangelie voor Europa

